

# טיול בארה"ב מאי-יוני 2017

ד"ר גבריאלה עילם

## טיול באזורים עם טבע מדהים

### פרק 1

#### מהעיר דנבר שבמדינת קולורדו דרך מדינת ויומינג לפארק ילוסטון Denver, Colorado → Wyoming → Yellowstone Park

18.5.2017 יום ה'

אתמול בערב הגענו לדנבר, קולורדו. השעה עכשיו רבע לשמונה בבוקר. בחוץ שלג ואנחנו אוכלים ארוחת בוקר במלון אחרי לילה שלא כל כך הצלחנו לישון בו. קצת עייפים אבל נתאפס בהדרגה. דרך הווסטאפ אני שולחת ליקירי בארץ פתייתי שלג. לאט לאט אנחנו מתארגנים לצאת מהמלון ליום בדנבר. בחוץ הפסיק השלג והטמפרטורה מעלה אחת!!!

במשך כל היום יורד שלג וקר מאד – בין מעלה אחת פלוס למעלה אחת מינוס. תכננו לטייל ברגל במרכז העיר. כבר ביקרנו כאן בעבר, הכרנו את הרחובות וידענו שהם ממש נגישים. בסופו של דבר, בגלל השלג והקור הסתובבנו רק בתוך מבנים: בקניון, בחנות המלון.

19.5.2017 יום ו'

יום חדש, בוקר טוב. ההרים סביב דנבר מושלגים. בהמשך הבוקר יוצאים צפונה למדינת ויומינג. ככל שאנחנו מצפינים האזור כולו יותר ויותר לבן מהשלג.



הכבישים הראשיים פנויים עד Cheyenne (עיר הבירה של ויומינג). בהמשך, בדרך ל-Laramie העיר שאליה תכננו להגיע היום, הכביש סגור בגלל השלג (גם הקור כי השלג הפך לקרח). בררנו במחסום ואמרו שכנראה הכביש יפתח רק למחרת.

הנוף כולו עד האופק לבן ולבן. זה יפהפה וממש מסנוור.

עצרנו לצד הדרך ליד ערימה גבוהה של שלג בתוך העיר. טלפנתי לבתי מלון ומצאתי לנו חדר ב-Cheyenne. אחר כך ביטלתי את החדר שהזמנו ב-Laramie. טוב שהצטיידנו בטלפון סלולרי עם סים אמריקאי.

20.5.2017 שבת

מוקדם בבוקר יום שבת. בדקנו את מצב הכבישים באינטרנט וראינו שהכביש ל-Laramie פתוח. עד שסיימנו לאכול ארוחת בוקר הייתה תאונה בכביש והכביש נסגר.

בכל זאת התארגנו ליציאה. בינתיים יצאנו לסיבוב קצר ברכב בתוך העיר. בכל מקום ערמות של שלג, לצד הכביש, על גגות הבתים ועל המכוניות. את ערוגות הפרחים מכסים כאן ביריעות ניילון כדי שלא יקפאו מהקור והשלג. חוויה לראות. לגוף קצת קשה להתרגל לקור וגם ליובש בכל המקומות המחוממים.

לקראת השעה 10 בבוקר הכביש שוב נפתח ויצאנו לדרך. לאורך כל הדרך נסענו על כביש שפונה מהשלג. לצד הדרך ערמות שלג גבוהות מהפינוי. הנוף כולו לגמרי לבן. לא רואים צמחיה וכמעט אין בתים. על הכביש נוסעות מאות משאיות ענקיות. כולם נתקעו יום קודם ויצאו לדרך באותו זמן. חוויה הרבה מתח בנהיגה.



את המשך השבת בילינו בעיר Laramie, עיר אוניברסיטאית חביבה. קר מאוד. השלג נמס בהדרגה.

21.5.2016 יום א'

שש וחצי בבוקר ב-Laramie ויומינג. הפרשי הזמן בהתכתבות בווטסאפ עם הארץ מזכירים לי מכתבים שהיו שולחים בעבר הרחוק והגיעו ליעדם אחרי שבועות וחודשים.

היו לנו כאן כמה ימים של שלג וקור. הייתה חוויה אבל לא זו שציפינו לה. הבוקר ב-Laramie כבר לא רואים שלג בדרכים מחלון החדר במלון. מקווים שסופת האביב Spring Storm (כך הם קוראים לה כאן בחדשות) הסתיימה. ממשיכים את הטיול בווימינג בדרכנו ל-Lander.





22.5.2017 יום ב'  
 בוקר טוב ושמישי בלנדר (Lander), ויומינג. שמיים כחולים (לפחות כרגע מחלון החדר במלון). השמש  
 זורחת ואנחנו יוצאים בנסיעה למקום מדהים ביופיו שנקרא Wind River Valley. כשמו כן הוא. מעבר  
 צר בין הרי סלעים ענקיים שנראים כמו מבצרים מפוסלים. רוח חזקה מאד. ואז התחיל הגשם...





הגשם קצת קיצר לנו את יום הטיול כי גם בעיירה Lander אין משהו מיוחד לראות או לעשות אז חזרנו מוקדם למלון.

והיו כמובן גם פרחים בדרך:



23.5.2017 יום ג'

בוקר, שמש, קמנו מוקם ויצאנו לדרך ל- Jackson הנמצאת בכניסה לפארק Teton. התחזית למזג אוויר נוח. נקווה.

בדרך פגשנו אנטילופות:



פרות:



דוב גריזלי אחד:



ונופים יפים שמחממים את הנשמה ואת הלב:









משטחי קרח מהשלג שירד:



ושטחים ענקיים עם עדרי סוסים:



אין רגע משעמם.

24.5.2017 יום ד'

בוקר שמשי ומבטיח ב-Jackson. היום מאיר לנו פנים בפארק Grand Teton ובעיר ג'קסון. נופים מרהיבים לצדנו ממש קרוב ולאורך כל הדרך הרים ענקיים מושלגים עם "ציורים" במקומות שחלק מהשלג נמס.



חלק מהדרך נוסעים לאורך הנהר או האגם.



שתינו קפה מול הנוף המרהיב הזה ומאוחר יותר חזרנו לאותו מקום לארוחת צהריים טעימה. העיר ג'קסון חביבה. קצת שוטטנו ברגל הרוב ברכב. הבתים מאד ציוריים. בחלק מהרחובות הולכים על משטחי עץ שהם מאד לא נוחים בכיסא גלגלים. כמו בסרטי המערב הפרוע.